

VROUW

VROUW is het wekelijkse magazine van De Telegraaf, een uitgave van Mediahuis Nederland B.V.

Postbus 670
1000 AR Amsterdam
Bezoekadres:
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
Telefoon: 088-8240234
E-mail: redactie@vrouw.nl
Internet: www.vrouw.nl

Algemeen hoofdredacteur
Paul Jansen

Hoofdredactie
Marieke 't Hart

Art direction
Marian Konings (adj.)
Jolien Strookappe

Coördinatie
Sabine Leenhouts (print)
Mariëlle Vermeer (online)
Daniëlle Versluis (merk)

Vormgeving
Marion Lansman

Redactie
Syreen Arens (stagiair)
Ananda Cobussen (stagiair)
Bertine Enting (office-manager)
Marjolein Geels (online redacteur)
Marjolein Hurkmans (culinair)
Yerin Koekkoek (stagiair)
Marijke Lemmers (eindredacteur)
Mariët Oosterwijk (eindredacteur)
Kim Querfurth (mode)
Puck Stobbelaar (stagiair)
Mariëlle Wisse (redacteur)

Marketing
Dennis van Dongen

Advertentie verkoop
E-mail: samenwerken@mediahuis.nl
Telefoon: 088-8240234

Lithografie
De Telegraaf

Drukkerij
Tiefdruck Schwann-Bagel
GmbH & Co. KG

Alle rechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden en berusten bij Mediahuis Nederland B.V.. Op het gebruik van deze uitgave is het bepaalde in de algemene gebruiksvoorwaarden van Mediahuis Nederland van toepassing: www.mediahuis.nl/gebruiksvoorwaarden.

GEBASEERD OP WAARBEBURDE VERHALEN

Deze week vertelt een vrouw wat ze in de tuin van de burens te zoeken had.

‘We deden al nachten geen oog dicht’

“

et gras is altijd groener bij de burens... Dat was tijdens de hittegolf afgelopen zomer wel héél erg letterlijk zo. Dit voorjaar hebben we de hele achtertuin

betegeld, want dat was veel praktischer dan altijd maar grasmaaien en de borderplanten snoeien en water geven. En de hond groef ook altijd maar kuilen in het gazon, dus we waren er klaar mee. Mijn man stak tijdens de lockdown lekker de handen uit de mouwen en legde een flink aantal vierkante meters tegel. Ik kocht een nieuwe tuinset en een paar mooie potten met oleanders en palmen.

Helemaal leuk. Een prima investering ook, want in verband met corona gingen we dit jaar toch niet naar het buitenland op vakantie. Helaas was het in juli behoor-

lijk fris en nat; we hebben die maand eigenlijk alleen maar binnen gezeten. En in augustus hadden we dus te maken met de hevigste hittegolf ooit. Buiten zitten was er opnieuw niet bij, want als wij klaar waren met ons werk, was het in de achtertuin nog steeds 40 graden. Al die tegels hielden de warmte eindeloos lang vast. Ook in onze slaapkamer was het door die gloeiende tuingegels tot diep in de nacht niet te harden van de hitte. Zelfs als we de gordijnen en ramen overdag dicht hielden en een ventilator lieten blazen. Ik heb zelfs die truc met de lakens in de vriezer geprobeerd. Het hielp, jazeker, wel tien hele minuten lang. Daarna lagen we weer te zweten als otters. We deden gewoon geen oog dicht, pas om een uur of vier vielen we in slaap. Nou is het

geen ramp om een keer een nacht slecht te slapen, maar na drie brakke nachten werden we lichtelijk wanhopig. Op de vierde dag van de hittegolf stonden we 's avonds in de slaapkamer naar buiten te kijken en toen zagen we de burens heerlijk op hun gazon zitten, onder hun appelboom. “Die hebben het lekker voor elkaar met dat koele gras,” zei mijn man jaloers. “Zullen we al onze tegels er weer uit slopen?” grapte ik. En vervolgens gingen we weer liggen zweten en woelen in onze tweepersoons oven. Toen we om één uur nog niet slapen, ging mijn man rechtop in bed zitten en zei: “Kom, we pakken een paar lakens en we gaan in de tuin van de burens slapen!” We zijn nu acht jaar getrouwd en ken hem

een beetje, dus ik wist: hij gaat het echt doen! En ik ging nog met hem mee ook!

De lichten in het huis van de burens waren uit, de poort van hun achtertuin was open en mijn man en ik gingen

gichelend liggen op het meegebrachte laken en de kussens. Ik stelde de wekker van mijn iPhone in op zes uur en serieus, we vielen als een blok in slaap. Toen ik door mijn telefoon werd gewekt, dacht ik wel even: waar ben ik? Maar snel pakten we onze spullen en slopen terug naar ons eigen huis. We hebben heerlijk geslapen op het gras van de burens en deze herfst gaan we daadwerkelijk al onze tuingegels er weer uit halen. Bij de hittegolf van 2021 slapen we gewoon in ons eigen achtertuintje!” ●

‘Snel pakten we onze spullen en slopen terug’

VOEL ANOUKE VAN DERHAAL DELEN?

Mail of
schrijf naar:
redactie@vrouw.nl of
VROUW magazine,
Postbus 670, 1000 AR
Amsterdam.